

Baronieroute 48 km

Deze fietsroute ontleent haar naam aan de Baronie van Breda. Letterlijk betekend Baronie “vrije heerlijkheid van een baron”. De route leidt u door vele hectaren bos- en natuurgebieden ten zuidoosten van Breda, het centrum van Breda, Baarle-Nassau en Chaam.

U kunt de route starten waar u maar wilt.

Het Startpunt van deze fietsroute is het NS-Station in Breda. De route kan worden gevolgd met behulp van de bewegwijzering van de ANWB (zeskantige bordjes met rode opdruk).

Vanaf het NS-Station vertrekt u in zuidelijke richting.

Bij de ingang van het stadspark Valkenberg staat het ‘Nassau monument’, dat herinnert aan de intocht van Graaf Engelbert van Nassau op 4 augustus 1404. Vanaf die dag fungeerden de Nassaus en de Oranjes als de Heren van Breda. Aan dit rijke verleden dankt de stad vele imposante bouwwerken, waaronder de Grote Kerk waar verschillende Heren van Breda hun laatste rustplaats hebben gekregen. Voor de brug rechtsaf de Nassausingel op. Vanaf de Chassé singel kunt u hier het bijzonder vormgegeven Chassé theater zien.

In het Wilhelminapark staat de Duitse tank. Deze werd een jaar na de bevrijding door de Eerste Poolse Pantserdivisie aangeboden door de toenmalige burgemeester van Breda. De weg volgen tot aan de kruising met de Bavelse laan, waar u linksaf gaat richting zwembad Wolfslaar. Hier gaat u rechtsaf naar de ‘gordel van de smaragd’ de boswachterijen van Breda. Dit zijn het Mastbos, het Liesbos en het Ulvenhoutse Bos, die nog door de Heren van Breda zijn aangelegd.

Het Ulvenhoutse Bos uit de 17^e eeuw diende als jachtbos en bestaat voornamelijk uit eikenbomen.

Excursieschuur ‘de Oude Kranelaar’. Hier kunt u machtige paardenkastanjes vinden.

Na het viaduct (A58) begint het Annabos uit de 18^e eeuw met vooral veel naaldbomen. U kruist de weg tussen Gilze en Chaam en vervolgt de route door de Chaamse bossen.

Het fietspad komt uit op de Oude Maastrichtse Baan, die vanaf de 80 jarige oorlog tot omstreeks 1800 gebruikt werd als handelsroute tussen Breda en Maastricht. Midden in het bos ligt recreatieplas ’t Zand met een groot strand.

Het fietspad Bels Lijntje is aangelegd op het traject van de vroegere spoorlijn tussen Tilburg en Turnhout.

Baarle-Nassau is een internationale gemeente, want het grondgebied van Nederland en België loopt verwarrend door elkaar. Soms loopt de grens dwars door een huiskamer heen.

Aan de huisnummerbordjes kunt u zien in welk land u bent. De grens is aangegeven door plaatjes in het wegdek.

Op de Strijbeekse Heide liggen de drie echte Brabantse vennen. Om daar een kijkje te nemen moet u wel van de fiets afstappen.

Waar het fietspad de Kerzelsche Beek kruist pakt u de brug. Bij het viaduct aan de Galderseweg kunt u ervoor kiezen een tussenstop in Galder te maken.

Het Mastbos dankt zijn naam aan de grove den die in Brabant 'mast' wordt genoemd. Dit bos heeft onder andere hout geleverd voor de bouw van het Kasteel van Breda en de Spaanse Vloot.

Kasteel Bouvigne heette oorspronkelijk de Boeverij (=lage weide). Het werd in 1615 gebouwd op de grond van zijn gesloopte voorganger. De tuinen werden pas in 1913 aangelegd. Deze zijn te bezichtigen tussen 09:00 en 16:00 uur (wijzigingen onder voorbehoud). U gaat nu weer terug richting het centrum van Breda.

Vanaf de nieuwe Prinsenkade ziet u rechts het Spanjaardsgat liggen. Dit vroegere verdedigingswerk bestaat uit zevenhoekige waltorens, door een muur met de waterpoort verbonden. U eindigt weer bij het NS-Station.